

Opdracht Renaissance

Jheronimus bosch



Tuin der lusten

Kunstenaar	Jheronimus Bosch
Jaar	1480-1490
Techniek	Olieverf op paneel
Afmetingen	220 × 389 cm
Museum	Prado, Madrid

Inleiding

De Tuin der lusten is de titel van een drieluik van de Zuid-Nederlandse schilder Jheronimus (Jeroen) Bosch. Het schilderij hangt in het Prado in Madrid. De tuin der lusten neemt een bijzondere plaats in binnen de Europese kunstgeschiedenis vanwege zijn unieke beeldtaal. Over de precieze betekenis van die beeldtaal zijn de meningen verdeeld.

De opdracht

Vorbereiding:

- Lees: https://nl.wikipedia.org/wiki/Jheronimus_Bosch
- Neem de tijd om de uitgebreide audiotour van Midas Dekker over de tuin der lusten te bekijken: <https://archieff.ntr.nl/tuinderlusten/>

Opdracht:

Maak een tekening/schilderij van jouw eigen Tuin der lusten.

De bedoeling daarbij is dat je nieuwe figuren creëert uit 2 of meer verschillende figuren van Jeroen Bosch. Je mag hetzelfde doen met andere schilderijen uit de Renaissance (zie hieronder voorbeelden van schilderijen die je zou kunnen gebruiken).



Michelangelo 'De zondvloed', ca 1510



*Botticelli
'Primavera', 1482*

Techniek

Potlood en/of houtskool, verf, alles mag!

Formaat

Minstens 40x50cm